

# Kind van het Ereveld

Een aangrijpend boek over liefde, een leven zonder vader en de hartverscheurende consequenties van oorlog.



## Kind van het Ereveld



“Een toonbeeld van empathie, doorzettingsvermogen en voorbeeldige journalistiek, maar vooral ook een daad van rechtvaardigheid. Een eresaluut voor de schrijver.”

Adriaan van Dis

“De bevlogenheid en de emotie waarmee dit boek is geschreven raakt de lezer tot en met de laatste bladzijde.”

Peter d’Hamecourt



Boerenzoon Vladimir Botenko geeft de kleine Dmitri een afscheidskus en vertrekt met het Rode Leger naar het front. Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog tasten zijn vrouw en kinderen in het duister over zijn lot. Is hij gesneuveld of getrouwd met een Duitse vrouw? Zestig jaar later probeert een Nederlandse jongen zijn leven weer op te pakken na de dood van zijn moeder. Als student journalistiek gaat hij op zoek naar nazaten van vermiste Sovjet-soldaten, die begraven liggen op het in de vergetelheid geraakte Russisch Ereveld in Leusden. Hij slaat het stof van oude archieven en reist naar de uithoeken van een ver en vreemd land. Dan doet hij een ontdekking die zijn leven – en dat van anderen – op zijn kop zal zetten.

€ 19,95

D33 publicaties



[www.kindvanhetereveld.nl](http://www.kindvanhetereveld.nl)